

båltale Kristianslyst 2023

Godaften alle sammen

Jeg vil starte med at takke for invitationen til at holde båltalen – det kom som en stor og glædelig overraskelse

Der findes vel ikke noget mere dansk end Midsommervisen og Sankthansfesten i den lyse sommeraften.

Sankt Hans er oprindelig en vesteuropæisk og mellemøstlig tradition. Den er hedensk og forstås på tværs af religion og kultur

Vi har i Danmark fundet vores egen måde at holde Sankt Hans på. Men alligevel: Noget af det allermest danske, vi kan forestille os, er i sin oprindelse ikke så dansk, som vi måske tror

Lad os huske det som bevis på, at vi aldrig er os selv nok. Vi får det hverken lettere, bedre eller mere hyggeligt ved at lukke mennesker og ideer udefra ude.

Det er kun takket være åbenhed over for nye ting udefra, vi her i aften holder Sankthansfest.

Vi fester for sommeren og vi ønsker os mange lange varme dage mellem de korte, lyse nætter.

Vi fester, fordi vore sind på denne årstid måske er mere åbne. Vi har mere overskud at dele ud af. De, der arbejder, har en chance for at få sluppet af. Vi får tid og lyst til at se hinanden i øjnene, og holde i hånd, dyrke venner og familie. Vi får tid til at lege med børn, børnebørn og oldebørn. Tid til at spise, drikke, hygge os, pjaske i vand og danse i græsset i bare tæer.

Sommeren er med andre ord ikke tiden for tungsind.

Men der må godt midt i glæden være tid til eftertanke - både over vores private tilværelse og over det samfund og den verden, vi er en del af.

Vi skal tænke fremad – og udover vores egen næsetip.

Vi skal tænke over, hvad vi tror på, hvad vi står for og hvor vi gerne vil vandre hen.

Vi skal være åbne overfor andre.

Åbenhed betyder bl.a.:

at være frimodig og åbenhjertig

at udvise tillid og fortrolighed

at være modtagelig og lydhør for nye idéer og initiativer

Og alt det står Kristianslyst for.

Vi har også alle brug for at være en del af et fællesskab.

Her på Kristianslyst forsøger vi sammen med Aktiv Komiteen, vores frivillige og jer pårørende at skabe et godt og stærkt fællesskab til glæde for vores beboere.

Stor tak til jer alle for at bidrage til det.

Og nu tilbage til Sankt Hans

Lad festen i aften være en fest for alle de muligheder, vi kan gribe efter for os selv og for hinanden. Muligheder for at skabe vores eget liv og forfølge vores drømme - uanset hvad og hvor vi kommer fra.

At vi samles om at holde Sankthansfest, minder os om, at ingen mennesker skal være alene.

Alle mennesker har brug for nogen at være sammen med og nogen at holde af.

Lad os huske på, at en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu.

Rigtig god Sankthans.

Rigtig god sommer.